

ΑΙΧΜΕΣ

Άλλοι τόποι

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟ Ρωμαϊκό Δίκαιο υπήρχαν μέρες λειτουργίας των δικαστηρίων (Dies Fasti) και μέρες αργίας (Dies Nefasti).

Στις μέρες μας και στον τόπο μας, δικαστήριο καταδικάζει πολίτη, χωρίς την παρουσία του συνηγόρου του. Το Εφετείο αθώνει παμπηφεί κατηγορούμενο, που πρωτόδικα καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα εφέσεως.

Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδικάζει σε κάθειρξη κατηγορούμενο που είχε προηγουμένως αθωωθεί δύο φορές από ίδιο δικαστήριο, αφού σε πρώτο βαθμό είχε καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη. Κι ακόμα, η επιείκεια έχει εξοστρακισθεί από τις αίθουσες των δικαστηρίων και έχουν γεμίσει ασφυκτικά οι φυλακές. Οι Άγγλοι κάποτε δήλωναν περήφανοι για το στόλο και τους δικαστές τους. Κι ο απλός Πρώσος χωρικός αντιμετώπιζε άφοβα τον πανίσχυρο βασιλιά, λέγοντάς του ότι «υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο».

Κι από πάνω, να έχεις και τον Ανώτατο Άρχοντα να επαινεί το δικαστικό σύστημα της γειτονικής Ιταλίας, αφήνοντας ανοικτό το θέμα των συγκρίσεων.

Άλλοι τόποι, άλλες εποχές.

Ο Μιχ. Παναγιωτόπουλος είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης.

σφαγή της ενότητας του κόμματος.

Η οικονομία

Ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί να απαντήσει - και να αντικρούσει τις αιτιάσεις των διαφωνούντων - στις 10 Ιουνίου, σχετικά με την πορεία της οικονομίας και ιδιαίτερα για τα έσοδα και τα ελλείμματα, χθες σε ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή όλου του οικονομικού επιτελείου και των συμβούλων της κυβέρνησης, διαπιστώθηκε ότι τα βασικά μέγεθ της οικονομίας στα οποία η κυβέρνηση είχε στηρίξει πολλές ελπίδες για να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο είναι αρνητικά (υστέρηση εσόδων ύψους εκατοντάδων δισ., ανησυχητική καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων από τις οποίες η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα κ.λπ.).

Η ανησυχία του κ. Μητσοτάκη δεν εντοπίζεται μόνο στον ορατό κίνδυνο ανατροπής όλων των προβλέψεων για την οικονομία, αλλά «καλύπτει» και τις εσωκομματικές διεργασίες, καθώς η αποτυχία της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα θα δώσει επιχείρημα στους διαφωνούντες της Ν.Δ. για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους και να ασκήσουν κριτική. Ότι δηλαδή η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική είναι λανθασμένη και επιδιάλλεται η αναθεώρησή της.

Ιδιαίτερα ανησυχεί ο κ. Μητσοτάκης για τις κινήσεις της «ομάδας των τριών» (Δήμας, Έβερτ, Κανελλόπουλος) αλλά

ντήσουν στην στις απόψεις τη μία με νέο υπόθα προωθήσουν ο κ. Μητσοτάκης σμευσή του να του κυβερνητικού Ιουνίου.

Ήδη, έχει προεργασία με ποίηση συσκέψ

Ωστόσο η κ την ύπαρξη αυτής, κινείται προς θετη κατεύθυνση στην πολιτική προφανώς, της έντασης που επιτάκης ως μέσο επικρίσεις.

Έτσι, δεν με τυχαία η απόρριψη των προτάσεων των, στους οποίους η μομφή ότι για αλλαγή πολιθουν, είτε γιατί προτείνουν μια πολιτική είτε γιατί αντιφάσεις, από τη μια μεριά ματα αποτελούν από την άλλη προ

